

Weissensee-lied

In al mijn dromen zie ik ons weer gaan,
En al dat trainen dat is niet voor nop.
Er ligt voor ons weer een prachtige baan,
Om op te schaatsen, op weg naar de top.
In 't begin dan gaan wij nog snel rond,
Maar aan 't eind zijn we moe als een hond.
Is iedereen binnen dan gauw naar de tent,
Daar worden wij dan weer verwend.

Refrein:

We gaan al jaren naar de Weissensee,
Daar schaatsen wij weer ons rondje mee.
Daar waar de mooie medaille wacht,
Aan het eind van de tocht.
Die tijd voor ons is een weekje uit,
Dat was toen wel een heel goed besluit.
Na die week snel weer naar Holland toe,
Want wij zijn hartstikke moe.

Zie je het soms niet meer zitten of zo,
Dan zegt een ander wel eventjes...ho.
Ga rustig verder je komt er wel door,
Die kilometers... daar ga je toch voor.
't Is hier gezellig en bijzonder mooi,
De grootste vijand voor ons is de dooi.
Als we weer thuis zijn dan pakt men de fiets,
Zo doen we toch altijd wel iets.

Refrein 2x

We gaan al jaren naar de Weissensee,
Daar schaatsen wij weer ons rondje mee.
Daar waar de mooie medaille wacht,
Aan het eind van de tocht.
Die tijd voor ons is een weekje uit,
Dat was toen wel een heel goed besluit.
Na die week snel weer naar Holland toe,
Want wij zijn hartstikke moe.

Schaats en fietsgroep Varsselder/Ulft