

Weissensee 2014.....alweer bijzonder...



De 200 km op de Weissensee wordt langzamerhand een routine, maar dat het ieder jaar weer anders kan zijn was in de editie van 2014 zeker het geval. Met 12 personen vertrokken vanaf het vliegveld Köln/Bonn en al snel het vertrouwde gezicht op de Weissensee, daar zou het alweer allemaal gebeuren.

Uiteraard weer vriendelijk en gastvrij ontvangen door Gerhard en Birgit, Gasthof Weissensee. Sjaak en Trees verblijven altijd in een ander onderkomen, maar we zouden elkaar die week zeker vaker tegenkomen.

Eerste ijsverkenning de komende dagen en op de dinsdag vroeg uit de veren om maar effe die 200 te volbrengen. Ik zelf zou weer met Ria de 200 gaan schaatsen, was vorig jaar goed bevallen....

René wilde op de vrijdag de 200 km schaatsen en zou de verzorging aan de zijlijn regelen, uiteraard met onze dames die op zo'n dag goud waard zijn.

Jammer genoeg zonder het vertrouwde gezicht van Lucie. Samen met Jan hadden zij besloten een jaartje over te slaan, was wel effe wennen.

Om een lang verhaal kort te houden: "Iedereen volbracht op zijn geheel eigen wijze weer de 200 en de dinsdagavond was het wederom goed toeven in Gasthof Weissensee tijdens de evaluatie.



Daar hoorden we ook de eerste berichten dat er wel eens heel veel sneeuw zou kunnen vallen.

Crisisberaad bij de Stichting Weissensee: Ivm de verwachten sneeuw werd de 4de toertocht verpaatst naar de donderdag.

Donderdagmorgen weer hetzelfde ritueel.... nu voor een klein handjevol, de meesten die op de dinsdag hadden geschaatst verbleven liever nog wat langer tussen de lakens. ook René bleef nog even liggen, maar dat was niet helemaal

de bedoeling en in een razend tempo moest er nog ontbeten worden, was in ieder geval goed voor de Adrenaline

In de loop van de dag begon het te sneeuwen en dat bleef zo. Het aanzicht van de Weissensee veranderde daardoor compleet. Je zag de bergen niet meer en alles leek één grote vlakte. Diverse valpartijen.... ook Ria viel een paar keer en ze stopte....heb zelf nog de 100 vol gemaakt maar daarna had ik het ook gezien. René baterde als vanouds in de kopploeg door en Good-Old Wim, die op de dinsdag de 200 had geschaatst deed de verzorging.

In de loop van de dag steeds meer sneeuw en voor de vrijdag hadden ze nog meer voorspeld....

Uiteraard de donderdagavond wederom de bekende evaluatie en de sterke verhalen.....buiten sneeuwde het gestaag door.

Slapen, wakker worden en naar buiten kijken..... een zee van sneeuw bedekte de Weissensee, auto's waren niet meer zichtbaar, tenten waren bezweken onder de sneeuwmassa..... was zeer spectaculair en mooi om te zien. De zaterdag daarop zouden we er anders over denken.



Uiteraard een lange wandeling, geflankeerd oor metershoge sneeuwwallen. Overall mensen bezig hun auto's uit te graven, dat er in één nacht zo veel sneeuw kan vallen, voor Nederlandse begrippen ongekend.

In de loop van vrijdag kwamen onheilspellende berichten binnen.... de toegangsweg van en naar de Weissensee was geblokkeerd.

Zaterdagmorgen: Inderdaad we zouden niet weg kunnen. Vlucht missen.... een aantal uren tussen hoop en vrees.... en de vrees werd bewaarheid. We zouden de vlucht zeker missen, daar zit je dan af te wachten.

Veel telefonisch verkeer, overboeken.....zouden we pas op vliegveld kunnen regelen.... kosten....extra overnachtingen....

Eindelijk konden we de Weissensee achter ons laten, op weg naar vliegveld.

Overleg.....auto's huren???

Op vliegveld overboeken mogelijk, erg duur, bovendien pas een dag later.... dus een extra overnachting.

Gelukkig hakte Rene de knoop al snel door en huurden we een bus en een auto.
Dan maar zelf naar Koln/Bonn...

Bellen met thuisfront, dat we in de loop van de nacht aan zouden komen bij
Kon/Bonn.

Zonder oponthoud konden vanaf vliegveld Koln in de eigen auto's stappen en
waren we toch op de zondag nog thuis.

Kortom een zeer vermoeiend eindgedeelte van Weissensee 2014.

Zoals in de aanhef: Weissensee 2014...alweer bijzonder. Op naar 2015 naar het
zich laat hopen zonder al teveel sneeuw met eindelijk weer eens zwart ijs op het
grote meer...

Sneeuw is mooi.....maar in zulke hoeveelheden.....nee dank je

Uiteraard wel een welgemeend bedankje richting onze sportvrienden.... het was
weer super gezellig. Ook Gasthof Weissensee, Gerhard en Birgit bedankt samen
met hun crew.

We verheugen ons alweer op editie 2015



Henry

Waar is het ijs...