

Weissensee 2012.

Wat hebben we allemaal meegemaakt en wat was er weer zo fantastisch.

Op de eerste plaats denk ik dan vooral aan Frank H. en Charles ook zij hadden een fantastische Weissensee gepland maar helaas voor Frank ging het niet door vanwege een vervelende blessure. En voor Charles i.v.m. droevige familie omstandigheden.

Frank en Charles ik wens jullie beiden veel sterkte voor de komende tijd, en met het vervolg van mijn verslag want dat jullie iets geweldigs mooi hebben moeten missen staat voor mij vast.

Ik begin met wat cijfertjes.

Op dinsdag 31-01-2012 hebben 14 mensen uit een klein stukje Gelderland 2687.5 km geschaatst.

Ruim genoeg voor een retourtje Achterhoek – Weissensee.

Verantwoordelijk hiervoor waren:

Sjaak, Markwin, Manon, Eric, Mark, Willie, Wim, Rene, Henry, Ria, Rik, Astrid, Frank en Jan.

Elke kilometer staat voor veel plezier maar ook voor afzien en doorzetten.

Op het zwarte ijs bij Dolomietenblik kwam ik na de uitdraai van mijn Garmin tot een hoogste snelheid van 45.1 km/uur, al die anderen zaten daar nog boven.

Voor de financiële cijfertjes zorgde Henry, en daarbij regelde hij ook nog alle andere zaken zodat we volgend jaar met maar liefst 24 personen naar de Weissensee afreizen.

Daarnaast schaatste Henry op dinsdag ook nog de 200km en Ria 137.5 km.

En op vrijdag schaatsten ze ieder nog eens 100 km.

Ik denk dat de Stichting Weissensee hem graag een contract zou aanbieden om hun te helpen, maar ik denk dat ik daar persoonlijk wel een stokje voor zou willen steken.

Fijn was ook het gevoel dat ik de beide debutanten Eric en Mark een beetje wegwijs heb kunnen maken wat het de Weissensee betreft.

De komst van Henny, Karin, Chantal en Inge was een geweldige verrassing.

Henny die door verschillende blessures niet mee kan doen, maar toch maar even 2100 km rijd

om iedereen aan te moedigen en om Mark en Eric de schrik van hun leven te bezorgen.

Hun aanmoedigingen op dinsdag waren hartverwarmend.

Onze toppers René en Wim presteerde het op vrijdag nogmaals een 200 km te schaatsen.

Markwin schaatste 150 km een geweldige prestatie als je nog maar zo kort schaatst.

Sjaak onze nestor weet niet van opgeven, een man met een ijzeren wil om zijn doel te bereiken.

Manon het bijtertje was het meest bevoordeelt ze had het minste last van de wind, zakte het minst diep in het ijs en daarnaast gewoon een vrolijke sportvrouw.

Eric en Mark of is het Mark en Eric onze tweeling schaatste of ze al jaren op de Weissensee komen onafscheidelijk in een record tijd naar de finish.

Willie heeft weer een geweldige toer gereden, maar net niet wat er tussen de oren zat dus een goede reden om volgend jaar weer te gaan. (Het mocht niet Baten)

Frank, ja wat moet ik over Frank nog schrijven hij heeft alles wat je voor het natuurijs nodig hebt en hij doet het elk jaar weer mooi om te zien hoe hij daar van geniet.

Op de fiets of op de schaats met haar stijl en bochtenwerk zou Astrid de achternaam van ondergetekende niet misstaan zo werd haar verteld, maar ook zij haalde het alternatieve kruisje mooi binnen.

En als je het over Astrid hebt dan kom je vanzelf bij Rik, wat niemand voor mogelijk hield deed hij toch maar even. De woorden van Hugo galmen nu nog over de Weissensee.

Zelf heb ik mijn dingetje weer gedaan en ben daar zeer tevreden over.

Dat het voor mij weer een onvergetelijke Weissensee was is zeker te danken aan die kanjers langs de kant met name en vetgedrukt in hoofdletters: **CHANTAL, INGE, TONNY, DINETTE, SILVIA, HENNY, KARIN, TREES en LUCIE.**

Ja en ik denk al weer verder.....

Weissensee 2013 de training is al weer begonnen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Groet Jan.

